

Reisverslag St. Tabitha, met groep Jan Bahlman, Nico Stolk en Adrie Lagendijk.
Zaterdag 27 mei 2017 tot en met zaterdag 3 juni 2017.

Zaterdag 27 mei 2017:

Om ca. 13.00 uur zijn we met een Pon gerelateerde auto naar Eindhoven Airport vertrokken. Toen we daar aankwamen stond de parkeergarage er nog. 's-Avonds, in Udvarfalva, hoorden we dat deze gedeeltelijk was ingestort.

Bijzonder als je een paar uur daarvoor het geheel nog intact gezien hebt.

Onze gasten Joop en Hans Verschoor waren al in Eindhoven. Daarna gezamenlijk ingecheckt. Jammer dat Arie Engels, door problemen met zijn gezondheid, niet mee geweest is.

Na een voorspoedige vlucht, met uitsluitend een blauwe lucht boven ons, zijn we om kort na 19.00 uur (Roemeense tijd) in Cluj-Napoca geland. Qua grootte een vliegveld tussen Debrecen en Eindhoven in. Vanaf de aankomsthal waar we een auto gehuurd hadden, maximaal 200 meter lopen naar de auto. Ik heb het nog eens na zitten kijken. Toen we aantal jaren geleden in Boedapest een auto gehuurd hadden, ook bij Hertz, waren we aan huur ruim € 200 meer kwijt dan nu.

We kregen een andere auto, omdat bij de gereserveerde auto geen groene kaart beschikbaar was. Kosten groene kaart nu € 50 (toen ca. € 160).

Ook qua tijd en hoeveelheid kilometers zeker een aan te bevelen route.

Alléén als je bij Areke wil beginnen is Debrecen verstandiger. Nadeel daarvan is, dat het lastiger is om een auto te huren op het vliegveld. Het vaste tijdschema van Wizz Air past bij niet de openstelling van de Hertz balie.

Omdat onze "Truus" niet helemaal werkte zijn we op de kaart naar Udvarfalva gereden. Na wat omzwervingen om ca. 22.00 uur in het kerkelijk centrum aangekomen. Na de kennismaking met o.a. de vertegenwoordiging van de Eben-Haezer gemeente uit Apeldoorn stond er "natuurlijk de gebruikelijke Roemeense maaltijd" op ons te wachten.

Zondag 28 mei 2017.

De dienst begon om 12.00 uur en duurde, zoals alle Hongaarse diensten, ca. 3,5 uur. De samenvatting van de preek is op 9 juni 2017 naar jullie gestuurd.

Na de preek en de nodige toespraken in het Hongaars zijn we om ca. 16.00 uur gaan eten.

Zo kwam er een eind aan een lange periode van werkzaam zijn voor Arpad in GODS Wijngaard van Udvarfalva. Persoonlijk had ik de indruk dat Sara emotioneler betrokken was bij het geheel dan Arpad.

Bijzonder is dat wel weer dat de hele maaltijd gegeven en klaargemaakt was door de leden van de gemeente.

Op onze vraag aan Arpad of we nog wat kunnen betekenen voor de gemeente Udvarfalva was de reactie, dat het verstandiger was af te wachten of er van hun kant contact zou komen.

Maandag 29 mei 2017.

De gebruikelijke intensieve dag in Tirgu Mures.

CE-house:

We werden ontvangen door Halmen Istvan, Halmen Maria, Szabo Istvan, Katlin van de Granny club, en Gabriëlla van de Philothea KLUB. Daarnaast zijn, naast ons drieën, ook Joop en Hans Verschoor met ons meegekomen.

Alles bij elkaar een heel comité. Er stond een heuse vergadertafel klaar en hebben we met z'n achten een aantal uren zitten vergaderen.

Halmen Istvan geeft, na de opening, een uiteenzetting van alle lopende CE projecten. Niet alleen de projecten die wij steunen maar over alle activiteiten.

De meeste van de activiteiten kennen we en beschrijven we nu niet, m.u.v. wat specifieke zaken.

Als rode draad door het hele verhaal van Istvan, en niet alleen hier, maar feitelijk bij alle projecten die we bezocht hebben is een tekort aan de budgetten van alle activiteiten. Stijgende salariskosten, ca. 20%, in de maatschappij en de daarmee gepaard alle overige kosten en, zeg maar, gelijkblijvende inkomsten geven spanning op de begrotingen.

De Granny club floreert, Katlin is, zoals altijd uiterst enthousiast als ze over de Granny's vertelt en al helemaal als ze vertelt over de activiteiten die ze samen met de jeugdclub en Hannah club (voor tbc patiënten die, in het, ik noem het maar op z'n Nederlands, sanatorium liggen). Ook hier stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten. Verwacht dat Katlin, in het kader van de opvolging, nog een keer een leidende functie krijgen binnen CE-Tirgu Mures.

Van de Philothea club weten we weinig, weet alleen dat het al een jaren bestaand project is van CE-Tirgu Mures. Gabriëlla geeft uiterst enthousiast leiding aan deze activiteit en spreekt met dezelfde bezieling over "haar" project als Katlin over de hare. Ook haar zie ik een leidinggevende functie krijgen binnen CE. Denk maar zo, beiden waren niet voor niets bij het gesprek. Er ligt een verzoek bij de Roemeense overheid voor hulp, voor deze activiteit, maar daar is geen helderheid over. In de loop van de middag hebben we het "clubhuis" bezocht. Ligt in de buurt van Dorcas Home. Zoals met bijna alle andere projecten zijn het de stijgende kosten die problemen geeft en dus niet incidenteel.

Mooi project voor jongeren, een ontmoetingsplek met een evangelisatieachtergrond.

Daarnaast is er het Onesimus project, speciaal voor tiener evangelisatie. De activiteiten hebben betrekking op jeugd uit kindertehuizen, niet alleen Dorcas en Lidia maar door heel Tirgu Mures. Financieel zelfde situatie als in het voorgaande beschreven. Bij CE is er één medewerkster in dienst voor deze activiteiten.

Natuurlijk komt ook het Bucsin project aan de orde Istvan en Maria raken zoals gebruikelijk in vuur en vlam. Ze hebben ca. € 3.000 tot € 5.000 nodig voor water voorziening. Heb blijft tobben, zonder echte concrete ideeën. Het houden van zomerkampen daar blijft per definitie een succes. Volkomen begrijpelijk ook, in zulke schitterende natuur. Persoonlijk denk ik dat we bij ons standpunt moeten blijven.

Na het gesprek zijn we richting Dorcas- en Lidahome gegaan, na nog een shop bezocht te hebben. De nieuwe tussen CE en Dorcas home in. (Bij de brug over de Mures, richting Udvarfalva)

Zag er t.o.v. het verleden véél georganiseerder en opgeruimder uit. Hebben daar nu een jonge bedrijfsleider die behoorlijk technisch is, veel zelf repareert en het geheel ook organisatorisch in handen heeft. Kortweg een enorme verbetering.

Naar ons idee moet dat een forse verbetering geven in de exploitatie van zowel 2^e hands -woninginrichting als -kleding.

De totale kleding verkoop in de shops trekt aan. Gezien de toch wel wat stijgende verbetering van de economie in het algemeen, (niet bij de onderkant van de samenleving) groeit de vraag naar kwalitatief hoogwaardiger kleding.

De vraag vanuit CE is of wij kunnen voldoen aan deze vraag in Roemenie, t.w. moderner en meer trendy kleding. Lijkt me een onmogelijke zaak. Immers de kleding die wij krijgen is al 2^e hands. Niets mis mee, maar niet de mode zomer 2017.

Voor de organisatie heeft Szabo Istvan, (niet gezien) een nieuw jongere assistent.

Na de shops zijn we naar Dorcas Home gegaan. Er is het laatste jaar véél onderhoud aan het pand verricht. Ze hebben ongeveer hetzelfde aantal kinderen.

Mede door deze verbeteringen en de beleidswijzingen van de overheid (voor hoelang weet niemand), wordt onderzocht of er nu steun van de overheid te krijgen is. Er is een nieuw budget gemaakt dat Halmen Istvan naar onze info mail stuurt. (Weet niet of dat er al is)

Ze zijn voor de aanstaande pensionering van Maria op zoek naar een opvolger voor haar. Er zijn drie gesprekken geweest met kandidaten. Alle drie afgeketst op de financiën.

Maria wilde ons de fotogalerij van Dorcas laten zien, maar vanwege tijdgebrek tijdens de rest van de dag hebben alléén Joop en Hans deze presentatie gekregen. Was voor beiden zeer interessant, gezien de tijd die het geleden was dat ze beiden in Dorcas Home geweest waren.

Zij hebben ook de lunch gebruikt in Dorcas Home.

Wij, Jan, Nico en A3, zijn naar Lidia Home gegaan.

We hebben gegeten en gesproken met Lida en Adorjan Istvan (de "tijdelijke" vervanger van Edit). Een man die véél kan en doet, maar bij wie je duidelijk de onzekerheid van de toekomst proeft. Hij is predikant in een naburige kleine gemeente. Heeft een baan nodig, naast zijn predikantschap, om zijn gezin te kunnen onderhouden.

Ook in Lidia Home zijn de nodige verbeteringen uitgevoerd. Door een installatiebedrijf uit Tirgu-Mures (uit de kerkelijke gemeente) is een nieuw verwarmingssysteem geschonken inclusief de installatie, ter waarde van € 5.000. Voor Roemeense begrippen een fantastische actie.

Voor ons geeft dit toch wel een positief gevoel, ze willen verder met het project.

Het is, naar hun stellige overtuiging, de bedoeling dat Edit in plaats van in januari 2018 in november 2017 terugkomt naar Lidia home. Niemand vertelt het echter met de nodige enthousiasme.

De vraag blijft een beetje hangen van wil Edit wel terugkomen en willen wij Edit wel terug.

Bij Lidia proef je duidelijk een voorkeur voor de huidige vervanger. Hij past méér in de theologische visie van Lidia.

Ook van Sandra hebben wij begrepen dat Edit terugkomt in november. Alleen zij spreekt haar twijfels forser uit dan de mensen van Lidia Home.

Lidia sprak de verwachting uit, dat als Edit niet terugkomt, haar huidige vervanger de plaats van Edit zal innemen, anders is hij per 1 januari 2018 weg.

Het Nordhope project is gestopt. Krijgen nog wel spullen voor de CE-shops.

Er is nog een restschuld van € 2.500 om alle schulden van dit project te voldoen. Is dit iets om uit onze éénmalige pot te betalen?

Lidia Home krijgt inmiddels een bijdrage van de overheid voor 6 kinderen, zijnde 10% van het totale budget.

Er is een stagiaire, Evelien, uit Nunspeet die tot in de loop van volgend jaar blijft. We hebben genoten van de manier waarop zijn met kinderen omgaat.

Heb het mailadres en telefoonnummer gekregen van Adorjan Istvan gekregen. Voor de liefhebbers is het beschikbaar.

De vragen voor ons budget, waar we mee op stap gestuurd zijn, zijn recapitulerend vanuit Tirgu-Mures de volgende:

- Nieuwe (2^e hands minibus) In te voeren vanuit Nederland omdat deze bij ons goedkoper zijn. Maximaal voor € 2.000. Bestemd voor het vervoer van alle projecten. Weet niet hoe reëel dit bedrag voor een dergelijke bus is.
- Schuld betalen voor Nordhope € 3.000
- Bucsin, waterpomp met toebehoren € 5.000.
- Philothea club. Eenmalige aanvulling van het budget voor 2017, ter grootte van € 3.000.

Daarna zijn we teruggegaan naar onze uitvalsbasis in Udvarfalva.

Na een korte siësta zijn we 's-avonds naar Sandra thuis geweest. Ook hier zijn Joop en Hans mee naar toegegaan. Zij woont in Corunca, een paar honderd meter bij het nieuwe huis van Sara en Arpad vandaan.

Haar ouders waren er ook. Ook bij de afscheidsdienst van Arpad hebben wij ze gesproken.

Ze zijn ruim een half jaar in Abod, van april tot ergens in oktober. Hun activiteiten zijn te volgen op hun facebook pagina: Aart en Ria van Rijssel.

In Abod gaat het allemaal z'n gangetje. Sandra heeft op dit moment goede mensen om haar heen. Ze wil de komende jaren verder groeien in het aantal kinderen.

Komt structureel nog budget tekort, zonder onze bijdrage. Dit is nog exclusief de algehele problematiek van stijgende kosten en gelijkblijvende inkomsten.

Al met al een behoorlijk intensieve dag met een positieve inslag. Waarbij vooral het opviel dat de opvolging er aan zit te komen. Geeft moed om door te gaan met het werk.

Het was al bijna dinsdag toen we gingen slapen.

Dinsdag 30 mei 2017.

Heb 's-morgens een poosje met Joop zitten praten en naar zijn ervaring gevraagd. Hij had bijzonder genoten van het werk van Tabitha en dat het werk dankzij ONZE GOEDE GOD nog steeds doorgaan mocht vinden. In welke vorm dan ook, alweer zo'n 40 jaar.

Hij had één opmerking over onze werkwijze. Joop is van mening dat Tabitha zich vooral CE gerelateerd bezig moet houden en vroeg zich af of de niet CE-gerelateerde projecten wel binnen het beleid van Tabitha zouden passen.

Met andere projecten bedoeld hij m.i. Valea, Abod en de naschoolse opvang in Nagyberég.

Mogelijk ook de school in Nagyberég, maar dat weet ik niet zeker.

Begrijp zijn visie en waardeer ook zéér zijn betrokkenheid.

Ben van mening dat, als je realistisch bent, de CE gerelateerde projecten toch wel richting einde hulpverlening gaan en dat juist de niet CE gerelateerde projecten een grotere hulpvraag hebben.

Om ca. 10.00 uur heeft Szabo Istvan Joop en Hans naar het vliegveld van Cluj-Napoca gebracht, nadat wij in alle hartelijkheid afscheid van hen genomen hadden.

Na het vertrek van Joop en Hans zijn wij, via Hongarije, naar Oekraïne gegaan.

Om een uur of 4 heeft Andras ons bij de grens opgepikt en nadat hij de auto geparkeerd had, zijn we als "echte" asielzoekers de grens overgegaan.

We hebben in de nieuwe school geslapen, waar we 2 prima kamers ter beschikking hebben gekregen. 's-Avonds zijn we met Andras wezen eten in Beregszas.

Woensdag 31 mei 2017.

We zijn de hele dag met Toth Laszlo op stap geweest. Een bijzondere ervaring om een dag niet met de directeur van de school op stap te gaan, maar met de pastoraal uiterst betrokken predikant van de zigeunergemeente in Nagyberég. Zonder te begrijpen waar het overging, was de uitstraling van hem naar de zigeuners en andersom zéér bemoedigend en uiterst positief.

Ook de contacten met de kinderen tijdens het bezoek aan het MFC waren zéér positief. De zigeunerkinderen hingen als klitten aan hem. Een, weliswaar zeer vriendelijke, doch wat stugge en formele man, was veranderd in een meer dan begripvolle maatschappelijk werker, om het wat erg breed te zeggen.

In 1^e instantie hebben we met hem over de school gesproken en ook de avond daarvoor met Andras. Beiden geven aan dat inmiddels nagenoeg alle kosten van de school, of het nu onderhoud, lerarenkosten of studentenkosten zijn, het maakt niet uit, door de Hongaarse overheid, via de Hongaars-Gereformeerde Kerk betaald worden.

Zo ook Stipendia gerelateerde kosten van zowel huidige- als oud studenten.

De school is ook fors opgeknapt. Er zijn de nodige verf- en witkwasten verbruikt.

Er zijn zaken die niet betaald worden, zoals bijvoorbeeld boekenkasten, waar wij bijvoorbeeld een paar jaar geleden een aanvraag voor hebben gekregen.

Toth Laszlo of Andras sturen ons, via de info mail een wensen lijstje.

Daarna hebben we een uitgebreid bezoek gebracht aan de zigeunerwijk(en) Overall vriendelijk groetende mensen naar Laszlo. Terug in het MFC hebben we een bezoek gebracht aan de, inmiddels etende, zigeunerkinderen. Weet niet meer of ze er allemaal waren, maar er zijn 12 kinderen in de kleuterklas. De lerares van 2 jaar geleden is er nog steeds. Geeft natuurlijk ook vertrouwen. Achter het MFC zijn de zigeuners begonnen met een groot stuk grond te bewerken. Het is de bedoeling dat daar komkommers, paprika's en tomaten geteeld worden. Toen wij er waren was het geheel dermate klaar dat het plantrijp was. Die middag zou Laszlo ca. 2000 planten halen van de genoemde producten op de markt van Beregszas. Wij zijn met hem mee geweest en op de markt daar hebben we de ca. 2000 planten uit de kofferbak van een LADA gehaald. Dezelfde middag is met het poten van de planten begonnen. Mooi om te zien was een foto op de facebook site van GM een

foto stond van bijna rijpe tomaten, komkommers en paprika's De bedoeling is dat een deel in de wijk gebruikt wordt en een deel verkocht wordt om zo zaad te kunnen kopen voor het volgend seizoen. Voor dit seizoen hebben we de zigeuners een steuntje in de rug gegeven, door de plantjes voor hen te betalen. (Niet eens uit onze opdracht maar gewoon uit de kas, ca. € 50.00)

Mede door de invloed van Laszlo beginnen de zigeuners te begrijpen dat er na de eerstvolgende seconde de wereld er nog steeds is en het onze opdracht, dus ook voor zigeuners, is om, natuurlijk in afhankelijkheid van GOD, de aarde te bewerken. Ze zijn duidelijk een toekomstvisie aan het ontwikkelen. Ook de hele "ghetto" ziet er opgeruimder uit. Bij lange na géén sjeke wijk, maar verschrikkelijk arm, waar wel op netheid wordt gelet. We zijn dankbaar dat we deze verbetering hebben mogen zien.

We hebben niet echt inhoudelijk over de stand van zaken van ons gezamenlijke projectplan gesproken. De overeenkomst was immers nauwelijks getekend. Laszlo komt nog met rapportages. Maar het beleven van deze dag alleen al geeft ons een zeer positieve indruk van de werking van onze plannen en dat de kerkenraad, als verantwoordelijke, en Toth Laszlo in het bijzonder, enthousiast de afspraken nakomen. De kleuterschool werkt. Alleen de situatie van de naschoolse opvang is niet duidelijk.

Een paar weken geleden, na vandaag 26 augustus 2017, zijn Ray en Jan Oosterhof uit Nunspeet op bezoek geweest. Jan is een nieuw bestuurslid van GM en wilde graag met mensen van Tabitha kennismaken. Ray was in Heerde en A3 in Nunspeet, wat is er dan gemakkelijker om in Nunspeet af te spreken.

Omdat beide besturen elkaar in oktober in Nagyberég treffen is afgesproken daar gezamenlijk over deze naschoolse opvang te spreken en beslissingen te nemen over het hoe of wat. Dit mede doordat er binnen de steun die we gezamenlijk verlenen aan dit project een bedrag is opgenomen voor naschoolse opvang. Later van Jan Oosterhof begrepen dat er naschoolse opvang is in de staatschool. Tevens wordt in Nagyberég gepeild of er gedachten zijn en hoe die dan zijn over voortzetting van het project na het zojuist gestarte schooljaar. (zeg maar 30 juni 2018)

Na een wederom korte siësta, vonden we althans zelf, zijn we 's-avonds, met Laszlo en Andras, wezen eten in een bijzonder restaurant net buiten Beregszás. (voor de kenners op de weg naar Lajos, ruim voordat je bij de bushalte rechtsaf slaat) Het was een restaurant dat helemaal volhing met portretten van Lenin en Stalin. We hebben prima gegeten, maar voor mij een te communistische uitstraling.

Ondanks onze eerdere siësta die dag was het bepaald geen straf om te gaan slapen.

Donderdag 1 juni 2017.

Nadat Andras heeft ons weer keurig over de grens geholpen heeft, zijn we naar Areke in Valea gegaan. We zijn daar 's-middags om een uur of drie aangekomen.

Op de kinderopvang en in de gemeente is een probleem ontstaan. Doordat de social media, voor zover het volgende social is tenminste, de wereld ook voor de bevolking daar steeds opener wordt, heeft zich daar in de vorm een game, blauwe walvis geheten een, zeg maar verslaving aan dat spel voorgedaan. Later begrepen we dat dit ook in Oradea opgeld doet.

Het is occultisme in bizarre vorm. Als je hieraan verslaafd raakt is het hoogste doel om zelfmoord te plegen. Zeker bij mensen, zoals de zigeuners, met een laag IQ en géén opleiding is dit letterlijk en figuurlijk een levensgevaarlijk spel. Het baart Areke grote zorgen.

Mooi is te horen dat de agrarische omgeving, in ieder geval 's-zomers, de voedsel leverantie van Hak overneemt. Een hele zorg minder. Hoe het gaat tijdens de winter was nog niet duidelijk. Maar, ook echt Areke, daar wordt voor door GOD voor gezorgd.

Voor het volgende schooljaar is besloten om géén naschoolse opvang meer te verlenen aan de jongeren uit de hoogste twee groepen. Wel komen er kinderen van de jongste twee groepen voor terug. Lijkt géén verschil, maar er zijn daar toch 2 leerkrachten minder voor nodig (financieel) en het

hierboven genoemde occulte gedrag is bij jongere kinderen veel minder aanwezig. Geeft rust op school. Scilart, de predikant, gaat proberen om met extra catechisaties iets aan deze situatie te doen.

Ook hier geen dringende financiële problemen, behalve de algemene plaatje van de loonstijgingen zonder dat hier meer inkomsten tegenover staan.

's-Avonds niet wezen eten in het bekende wegrestaurant maar heerlijk, aan dezelfde weg, buiten zitten eten.

Overigens merken we wel dat Areke minder jong wordt.

Vrijdag 2 juni 2017.

Met Areke zijn we naar de boerderij geweest. Gelukkig was, met hulp van gemeente leden, het noodzakelijkste onderhoud gebeurd. Hierdoor was er weer stromend water. Dankzij dit en ander noodzakelijk onderhoud aan de boerderij en de bijgebouwen, zijn de zomerkampen door gegaan. Als je echt een keer volkomen wil onthaasten, moet je daar, back to basic, van je rust gaan genieten.

Aan het begin van de middag zijn we naar Julia Home in Oradea gegaan.

We hebben een gesprek gehad met Sandor en een Nederlandse man die een rapport aan het maken is over het reilen en zeilen van CE-Oradea. In oktober moet het klaar zijn en krijgen wij een exemplaar.

Er is een nieuwe administratrice, de vorige is bevallen. Twee jaar zwangerschapsverlof dus.

In grote lijnen hebben ze alles, zonder al te veel problemen, in de hand, behalve, ja je raad het al, de stijgende kosten.

Was alles bij elkaar een zéér positief gesprek.

Ook hier is er géén vraag naar incidentele hulp, maar naar structurele.

Sandor wil graag dat er vrijwilligers naar Oradea komen die kunnen/willen helpen bij de diverse sociale projecten die ze onderhanden hebben. De Elisabethclub is voor ons verreweg de bekendste Vrijwilligers zijn door het hele jaar welkom. Vraag van hem aan ons kunnen/willen we hier iets mee? Het gaat om vrijwilligers die minimaal één maand in Oradea willen zijn.

Ze willen ook graag, naast de kleding allerlei prullaria, zoals servies, lakens ed. hebben voor de winkelverkoop. Van af de rommelmarkt van de Wilhelminakerk zijn inmiddels restanten van de rommelmarkt naar Oradea gegaan.

Sandor gaat met Szabo Istvan overleggen over de transport kosten.

Sandor geeft aan dat er vanaf oktober 2017 weer vluchten komen tussen Eindhoven en Oradea.

Sandor is daarbij van mening dat hij een auto kan huren die met Roemeense papieren en Nederlands rijbewijs de Oekraïne in mag.

Zoekt dit laatste uit, hoe zeker dit is. Naar mijn idee kan dit een mooie oplossing te zijn om de reis vice-versa Boedapest niet te hoeven maken (scheelt toch ca. 500 km.) en toch bij Areke te kunnen starten met een reis.

's-Avonds zijn we bij Visky Istvan thuis wezen eten, nadat we in ons hotel gebracht zijn. Door een misverstand waren de kamers in Oradea achteraf niet beschikbaar. Prima hotel, vlakbij de pastorie van Visky Istvan en op de weg naar Cluj-Napoca voor de volgende morgen.

Bij Visky Istvan is alles wat besproken was, in vogelvlucht nogmaals de revue gepasseerd.

Daarnaast één bijzonder voorstel van de kant van Istvan. Zij willen, niet dit jaar, maar volgend jaar een stand krijgen op onze winterfair. Nog nader uit te werken natuurlijk, maar het lijkt ons een leuke gedachte.

Zaterdag 3 juni 2017

Het was een prima hotel waar we geslapen hebben met buiten Oradea. Na het ontbijt zijn we vertrokken naar Cluj-Napoca. Na een prima vlucht, waren we, na het kijken naar de gedeeltelijk ingestorte parkeergarage om ca. 17.00 uur weer in het Ridderkerkse. Rest nog wel een bijzondere vermelding. Géén enkel probleem gehad met Wizz-AIR.

Na een moeizame start heeft onze "Truus" ons overal feilloos gebracht. Dank aan Telpoint.

In onze opdracht naar incidentele kosten te zoeken van ca. € 10.000 zijn we niet geslaagd. Als je de zaken optelt, komen we er wel, maar willen we het daaraan besteden, is de vraag. CE-Tirgu-Mures vraagt:

- Nieuwe (2^e hands minibus). Max in Nederland € 2.000.
 - Schuld betalen voor Nordhope € 3.000 (Lidia-home)
 - Bucsin, waterpomp met toebehoren € 5.000.
 - Philothea club. Eenmalige aanvulling van het budget voor 2017, ter grootte van € 3.000.
- Nagybereg:
- Landbouwprojecten zigeuners. Voor de opbouw van de activiteit € 1.000
 - School, volgt een opgave

Oradea:

Kunnen vragen komen in het te verwachten rapport in oktober.

Terugkijkend zien we een in alle opzichten geslaagde reis. We kunnen GODS hand zien in de voortgang van veel projecten. Stemt ons tot dankbaarheid dat we hierin een bijdrage hebben mogen leveren.

We eindigen dan ook met Amen, GODE ZIJ in alles D' EER.